



PPP:s årsmötesprotokoll från den 2 februari 2018.

Plats: Hos Anders F, Banérgatan 10, Stockholm.

Närvarande: Anders F, Zingo, Johan F, Ola S, Lelle, Johan R och Melvin.

Ingivna fullmakter från: Conny och Bobby

§§ 1 och 2

Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsman skedde hastigt. Och vinnarna blev: Ander F (sittande), Melvin respektive Ola S.

§3

Föregående protokoll justerades.

§§ 4a och 4b

Följande röstlängder fastställdes efter det att två giltiga skriftliga fullmakter i original inkommit från Bobby och Conny, vilka gav Melvin respektive Johan F fullmakt att företräde dem. Zingo meddelade att han inte hade för avsikt att spela golf 2018 varför han inte hade rösträtt i golffrågor. Alltså golffrågor: 8 röster och övriga frågor: 9 röster.

§ 5

Val av styrelse satte minst ett troligen oslagbart rekord eftersom det bara tog c:a en minut att utan omröstning utse följande styrelse:

Johan F, Ordförande

Tobi, Golfrepresentant

Melvin, Festrepresentant

Det blev således, än en gång, en ren juriststyrelse som troligen kommer att sätta ännu ett oslagbart rekord – denna gång i kvalitet och kompetens.....

Så här långt hade allt gått som tåget och vi hade nu hela 35 minuter kvar till att "På Spåret" på TV började. Det kan misstänkas att en del ledamöter kanske hade för avsikt att växla in på det spåret. Men, som så många gånger förr, så skall man i PPP-sammanhang inte ta ut något i förskott. Speciellt inte när denna fråga kvarstod: "Vart är vi på väg?", se § 8 nedan.

§§ 6 och 7

Frågan om ändring av stadgarna föranledde ej några längre diskussion eller förslag. Detsamma gällde inval och uteslutning. Men efter en kort diskussion så enades ledamöterna om att hälsoskäl nog vägde tyngre än att tvinga ledamöter att närvara på årsmötet. Med hälsoskäl syftades inte på omtanke om de ledamöter som lämnat återbud p.g.a. influensa utan helt på det faktum att vi närvarade skulle bli smittade om de sjuka tvingades delta.



§ 8

Spelplatsen vållade, som vanligt, lite turer både hit och dit både diskussionsmässigt och geografiskt. Vad som var speciellt denna gången var att vi bara hade 8 röster att fastställa var vi skulle spela och naturligtvis så blev det jämnt.

Det konstaterades att vi inte är så där jätte-unga längre och att det gäller att göra saker redan nu och inte skjuta upp allt roligt – bara de tråkiga. Kanske påverkade det omröstningen men utan tvivel diskussionen.

Första omröstningen blev just så jämt det kan bli och den s.k. lotteririksdagens tombola dök upp i minnet. Skulle det bli lottning?

Spel i Sverige 4 röster
Spel utomlands 4 röster

Frågan "Vart är vi på väg?" var alltså fortfarande obesvarad på årsmötet men vi hade missat TV-programmet med råge.

Efter diskussioner, påtryckningar, övertalningar och lite förtäckta tjuvknep så kom någon på att vi kanske istället skulle rösta om Spel i Sverige mot Spel i Bologna och detta gav följande resultat:

Spel i Sverige: 3 röster
Spel i Bologna: 4 röster.

En viss inbiten bridgespelare lade ner sin röst för Spel i Sverige och vi enades alla om att se till att han skulle kunna åka med till Bologna och att hans Bridge-mission skulle kunna få en vikarie under några korta dagar i slutet av september. Vi nämnde vecka 38 eller vecka 40 som planerade speldagar.

För det blev alltså så, att vi i slutet av september eller, i reserv i början av oktober (17/9-23/9 eller 1/10-7/10) skall spela i Bologna och ha den staden med omgivning som, inte bara spelplats och festplats, utan som en många festplatser.

Vad gäller spelsätt så nämndes många "innovativa" förslag inkluderande lagspel. Lelle föreslog skämtsamt 72 håls scramble. Johan F, tillika den som satt upp Johan R:sons Vandringspris, sa bara "glöm det". Så det blev bara fråga om 18 eller 36 håls poängbogey och det blev passande nog för en lite längre resa just 36 håls poängbogey. Helt traditionsenligt spel alltså.

§ 9

Golfkommitténs ledamöter blev Tobi, ordförande samt Johan F och Melvin. Kommer nog att bli svårt överklaga denna juristkommittés beslut.

§ 10

Spelkommittén skall, precis som vanligt, hantera fastställande av hcp "på plats".



§ 11

Tre övriga frågor togs upp.

- a. Guldpeggen, denna förnämliga tävling och idé, tog upp en stor del av mötet. Alla månade om tävlingen som nu har för få deltagare och verkar vara utrotningshotad. Men ryktet om dess förestående död verkade vara överdrivet för det fanns många idéer om att göra om/förbättra Guldpeggen eller skapa en parallell tävling, "Silverpeggen" med lite vidare ramar för deltagande.

Det enades dock om att vi skall tillåta en vidare krets av släktingar (inklusive hustrur och ex-hustrur) att, efter det att egna barn, barnbarn samt inlånade ditos inte kunnat förmås pegga upp.

Alla var ense om att vi skulle sporra våra egna och andra barn att pegga upp och spela Guldpeggen söndagen den 3 juni på WGCC. Johan F skall bistå förra årets segrare bröderna Fredrik M och Jan M med att arrangera tävlingen.

- b. Vi enades om att vi skulle fira vårt 50-årsjubileum så snart som möjligt, se § 8 ovan angående roliga saker. Således skall vi år 2020 fira att vi då spelar 50:e gången. Vi skall också fira 2021, även här se § 8 ovan, då PPP firar 50 år sedan vi år 1971 bildade detta illustra och ärorika golfsällskap.

Johan F skall reka lite bland oss andra och lite här och var för att förbereda inför kommande diskussioner och beslut angående jubileumsfirandena.

- c. Fullmakter skall ju i dag inges i original. Viss modernisering av regelverket bör ske. Men hur säkerställa att inte ryska nättroll sjukförklarar ledamöter? Bank-ID? Kanske lite överdrivet. Så det beslutades att det räcker att ledamot med giltigt förhinder till PPP:s kansli (kansliet@pappaspp.com) skall insända fullmakt via e-post. E-posten skall sändas från PPP-ledamotens hos kansliet registrerade e-postadress. Mall för enkel fullmakt kommer senare att sändas till ledamöterna.

I och med § 11 och dess innovativa beslut så avslutades årsmötet och den nya ordföranden tackade, för oss alla, Anders F för ett gott arrangemang med mycket god mat och goda drycker.

Efter årsmötet hade vi en synnerligen rolig diskussion om gamla PPP-äventyr och vi tog farväl av Anders F straxt före midnatt – ja, än håller gubbarna igång!!

